

A wooden cross is centered on a background of wooden shingles. The cross is made of dark, weathered wood with a textured surface. The shingles are arranged in a repeating pattern of overlapping, pointed shapes, creating a textured, layered effect. The lighting is soft, highlighting the grain of the wood.

Religion Samfu&d

Q&A

**“Religion & Samfund (Resam)
er en civilsamfundsorganisation,
som faciliterer det positive
indbyrdes møde mellem
religiøse ledere i Danmark.**

**Resam tilvejebringer
herudover fakta og viden
samt understøtter de gejstliges
engagement i den
demokratiske debat.”**



Fakta og viden:

Hvilke fakta I vil bidrage med?

De religiøse traditioner er tit tæt på orkanens øje, når samfund oplever f.eks. øget immigration eller voldsomme forandringer i kernestrukturer. De har diskuteret centrale emner gennem århundreder, og vi ved ret præcist, hvad der motiverer de forskellige traditioner for at tænke, som de gør. Det vil vi gerne gøre direkte rede for udenom alle fordomme og misforståelser.

Hvorfor mener I, det mangler?

Mange konflikter opstår desværre på baggrund af misforståelser og fordomme omkring motiver. Oplysning og dialog håber vi kan hjælpe på dette.

Hvordan vil I bidrage med fakta og viden?

Resam briefer de gejstlige om en problemstilling med udgangspunkt i et baggrundspapir.

Dokumentet vil typisk indeholde:

- Emnebeskrivelse,
- Faktuelle forhold og statistik,
- Argumenter for og imod,
- Interessentanalyser og
- Henvisninger til de respektive Helligskrifter.

Dette papir danner så udgangspunkt for de gejstliges diskussion, og de vælger herefter selv, hvordan de ønsker at formidle deres konklusioner.

Hvilke emner kunne Resam kaste sig over?

Der er mange. Men det er primært emner, hvor vi mener, vi kan bidrage med ny viden eller nye perspektiver. Et enkelt og lavpraktisk eksempel kunne være den aktuelle debat om håndtryk, men det kunne også være mere komplicerede emner.



Hvor får I viden fra?

Vi benytter eksterne journalister og researchere og indhenter gennem dem de bedste kilder til fakta - afhængigt af emne og omfang.

Hvordan vil I sikre, at indholdet ikke er fordomsfuldt?

Fakta vil være fakta, men udgangspunktet for papiret vil selvfølgelig være med et religiøst afsæt – og på den måde har det en afsender. Men det er vigtigt, at de grundlæggende fakta og argumentationerne er refereret loyalt og troværdigt.

Hvordan adskiller jeres baggrundsviden sig fra det, som allerede findes i medierne?

Vi bliver nødt til at udvikle vores eget verdensbillede på egne præmisser, hvis vi skal kunne formidle religiøses bud på moderne dilemmaer. Det skulle da også gerne kunne give et par skæve vinkler i forhold til den etablerede debat, så vi håber, at det bliver et positivt bidrag.



Resam forum:

Hvem er medlemmerne?

Der er ikke tale om medlemmer. Resam Forum er mere en kaffeklub, og dem, der drikker kaffe, har ikke betalt kontingent eller skrevet under på et medlemskab. De kommer til møder, når tiden tillader det, eller når et emne interesserer dem. Resam Forum består af ledere fra de væsentligste religiøse trossamfund og pastoralt ansvarlige kirkelige organisationer i Danmark.

Hvem repræsenterer Forums medlemmer?

Medlemmerne repræsenterer kun sig selv og tegner ikke deres kirke eller organisation i denne sammenhæng. De er der i kraft af deres erfaring, ansvar og indsigt i de religiøse holdninger til væsentlige dilemmaer. Det er vigtigt at understrege, at de ikke taler på vegne af hele deres kirkesamfund eller organisation. Det kan man ikke, med mindre baglandet har besluttet det i en konkret sag.

Hvad er målet med forummet?

Vi har tre formål:

- At samle de religiøse ledere, så de kan lære hinanden bedre at kende. Gamle venner tager som bekendt lang tid at lave, og det er dét vi vil skabe i Resam – gode venner. Gode venner skaber fred og ikke konflikt. Det har i sig selv en retfærdiggørelse.
 - At diskutere fakta og viden om moderne dilemmaer og oversætte ældgamle og stærkt funderede principper og værdier til nye forhold.
 - At engagere de religiøse ledere i et positivt og opbyggende dialog-arbejde for et bedre Danmark. At være endnu en røst i den demokratiske proces.
-

Må man overvære møderne?

Nej. Det er vigtigt, at de kan tale frit med hinanden om alt uden at skulle bekymre sig om at blive misforstået. Forum skal være trygt og fortroligt.



Baggrund:

Hvorfor er Resam en god idé?

Vi vil investere i gode venskaber. Vi kan se mange steder i verden, at der kan komme konflikter mellem religiøse grupperinger, som spreder sig skadeligt til andre dele af samfundet. Helt grundlæggende er det bedre at være venner end fjender, og det er, hvad vi vil opnå med Resam.

Hvilken forskel kan Resam gøre?

Resam kan danne rammen om mødet mellem gejstlige. Vi kan være tovholder og arrangere det praktiske i at planlægge og afholde møderne med de religiøse ledere. Vi kender deres sprog og traditioner godt nok til at kunne navigere mellem forskellene, og det de er enige om.

Hvem skal Resam gøre en forskel for?

Først og fremmest skal vi koordinere en del af samarbejdet og samtalen mellem lederne, så de kan lære hinanden at kende, men vi skal også opmuntre dem og støtte dem i deres engagement i diskussionen omkring dilemmaer i et moderne samfund.

Hvordan vil man som almindelig borger i Danmark opleve, at Resam eksisterer?

Den almindelige borger vil nok ikke støde på Resam særligt ofte. Vi arbejder mere som en støttefunktion for de gejstlige. Resams arbejde skal gøre de gejstlige i stand til at deltage bredere i samfundsdebatten.



Kan forskellige religioner godt blive enige i svære spørgsmål?

Ja, der er overraskende meget at være enige om. De store forskelle dukker mere op, når vi skal snakke om, hvordan man kommer i himlen. Så længe vi fokuserer på det daglige liv på jorden, er der et stort sammenfald med værdierne omkring de større spørgsmål. Når samtalen falder på hastighederne på motorvejene eller højden på kantsten, så er de lige så uenige som resten af os.

Danmark er et fredeligt land. Er der ikke andre steder, hvor et forum som Resam kunne gøre en større forskel?

Jo, vi har et rigtig godt udgangspunkt i Danmark for at etablere Resam. Det ville nok have været en del vanskeligere at føre ud i livet i Mellemøsten, men vi håber, at vi kan bruge vores danske erfaringer til også at bidrage med løsninger til internationale modeller for fred.

Hvem står bag Resam?

Resam er en civilsamfundsorganisation, og den hviler som sådan i sig selv. Den har sin retfærdiggørelse og værdi fra de mennesker, som til enhver tid deltager i arbejdet, og fællesnævneren er dens vision: Den Gode Nation, som man kan læse mere om på hjemmesiden. Resam kan ikke holdes i live uden de gejstliges aktive engagement. Det er alene dét der definerer mulighederne for Resam.

Hvem fik ideen til Resam?

Resam blev introduceret af erhvervsmanden Jeppe Hedaa, som inviterede de gejstlige til et introduktionsmøde, og de sagde heldigvis alle ja. Siden da er Resam blev forfinet af fællesskabet.



Den gode nation:

Hvad er målet med Den Gode Nation?

Den Gode Nationer en vision med syv punkter og en mission med 12 punkter, som kan vejlede religiøse tænkere og politikere mod fælles mål.

Hvorfor skal menigheder blande sig i lovgivningen?

Det er ikke menighedernes interesse at blande sig direkte i lovgivningen. Men det er bestemt de gejstliges interesse at deltage i den demokratiske debat og bidrage konstruktivt til dialogen med udgangspunkt i de værdier og de erfaringer, som de gejstlige har med sig.

Er alle forummets medlemmer enige om indholdet i Den Gode Nation?

Ja. Forums medlemmer er enige om, at de kan rummes inden for beskrivelserne i Den Gode Nation, også selvom de ikke nødvendigvis er enige i alle detaljer.

Hvis forummets medlemmer ikke er enige om alle detaljer i visionen, hvilken værdi har den så?

Visionen er et godt udgangspunkt for religiøse individer at diskutere og arbejde ud fra. Alle vil være enige i fleste punkter, og de fleste vil være enige i resten.

Hvorfor skal kirkerne agere i demokratiet?

Fordi vi har brug for alles røster og synspunkter i et velfungerende demokrati. Der må ikke være væsentlige grupperinger, der holder sig tilbage, og for kirkernes vedkommende har de faktisk en masse at byde på, når vi alle diskuterer livets væsentlige spørgsmål.



Hvem vil I påvirke med Den Gode Nation?

Vi ønsker at deltage i debatten og påvirke alle dem, der interesserer sig for Danmarks ve og vel. Interesseorganisationer, politikere, meningsdannere, tænkere og filosoffer, erhvervsfolk og debattører. Men vi vil også animere de mange troende mennesker i hele landet til at deltage mere i debatten med deres tro som udgangspunkt.

Hvordan vil I følge op på det?

Den enkelte leder af et trossamfund eller en organisation engagerer sig i det omfang, de har interesse og overskud til. Man skal huske, at de har et fuldtidsjob og et kald, som er primært. Arbejdet med engagement i samfundet (i og udenfor Resam) er trods alt noget sekundært for dem.